

Scotland – the Home of Golf

Fredagen den 1 juli besöktes denna anrika golfbana, landets 5:e äldsta golfbana på Skottlands östkust av Anita & Lollo Jonsson och Ann-Sofie & Pelle Corell.

Montrose är staden som Alistair Scott Robinson var bördig ifrån och varifrån han som ung grabb 1963 lämnade för vidare äventyr i Sverige och Eskilstuna med omnejd.

Vi ankomsten till golfbanan mottogs vi av en trevlig dam vid namn Pam Nicoll som visade oss runt och berättade att hon och Alistair hade varit klasskamrater, att hon och Alistairs äldsta bror under en tid hade haft ett förhållande som hade resulterat i ett guldhalsband som hon kände stolthet över att äga.

Efter en hamburger tallrik till lunch med en pint of lager äntrades denna typiska links bana med allt vad det innebär – blåst, sol, hårda fairway, snabba greener, ljung på bägge sidor om spelriktningen samt djupa bunkrar av fyra förväntans fulla golfspelare som snabbt blev varse att detta spel i rådande förhållande inte är lätt. Under rundan möttes vi av alla fyra årstidernas växlade väderlek på en och samma eftermiddag



Från gult tee spelas bana över 6203 yards med par 71 och motsvarande från rött tee är 5575 yards och par 73.

Hur gick då spelet – damerna vann över herrarna med 2/0.

Tror att Alistair, sittandes på sitt moln i himlen, önskade att han hade kunnat vara med och rättat till en hel del misstag som gjordes med samtidigt kände en stolthet i att vi besökte och hedrade hans hemstad



Sommar hälsningar från oss fyra

Anita, Lollo, Ann-Sofie, Pelle



PS Innan resan var över hann vi även med ett besök på The Old Course